

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsåret 2022 blev ett relativt normalt år efter två år med pandemi. Under året har föreningen haft tio ordinarie **styrelsemöten** samt ett extra där vi speciellt diskuterade principen för hur föreningen ska arbeta med våra synpunkter på planärenden. De flesta mötena hade vi i föreningens lokal på vinden till Åkeshovs slott och några möten hölls digitalt via zoom.

Brommaboken gavs som brukligt ut i maj. 2022 års Brommabok blev föreningens 93:e bok utan avbrott sedan 1930. Boken innehöll den sedvanliga mycket läsvärda årskrönikan skriven av Arne Wennberg, elva intressanta berättelser från olika delar av Bromma och av olika författare, en bokanmälan (På spaning efter Brommas historia), verksamhetsberättelse samt allmän info om föreningen. Stort tack till alla författare samt årsbokskommittén bestående av Kerstin Cunelius, Conny Lindberg, Kent Edlund och Hans Wolf.

Författarmiddagen hölls detta år på Ljunglöfska slottet. Middagen är ett tack till de författare som skrivit artiklar i årets Brommabok samt styrelsens medlemmar, revisorerna och valberedningen.



Mingel på verandan till Ljunglöfska slottet i Blackeberg i samband med vårmiddagen för årsbokens författare. På bilden ses från vänster Sven Rygart, Per Lundberg, Karin Hultenberger och Staffan Elinder.

Årets programserie.

Vårprogrammet inleddes med visning av Alviks skolmuseum. Det påföljande programmet skulle ha varit ett besök på Park Bageri & Konditori men det blev inställt på grund av Corona-restriktioner med mera. I mitten av februari släpptes alla restriktioner och vi kunde genomföra den planerade bild- och filmvisningen på biografen Kaskad i Blackeberg med cirka 100 besökare. Speciellt roligt var det att kunna visa filmen *Bromma 1914-1974* samt många bilder av fotografen Nils Åzelius som fotograferat mycket i Bromma 1928 – 1950. **Årsmötet** hölls den 24 mars med föredrag om Artur Hazelius som grundade Skansen och Nordiska museets. Årets vårutflykt utanför Brommas gränser gick till Vaxholm och Bogesunds slott. I Vaxholm besökte vi Villa Akleja som var hem för konstnären J.A.G. Acke och numera är ett konstmuseum och privat hem. Tack Monika Bystedt för det fina arrangemanget med vårutflykten

Vandringar ingick i både vår- och höstprogrammen. I april ledde Nils Ringstedt en vandring på gravfältet vid Björklunds hage med tyngdpunkt den västra delen som slyröjdes under 2021. I september hade vi en vandring från Smedslättens gård till Ålstensängen under ledning av

Torbjörn Nilsson som skrev en berättelse om sommarvillorna längs samma sträcka i Brommaboken 2021. Nästa septembervandring hade vi i Judarskogen vid torpet Lugnet. Nils guidade oss till fornlämningar på höjden ovanför torpet Lugnet och Inger Larsson guidade i och kring husen vid torpet Lugnet. I det stora stockvirkeshuset invid det gamla torpet serverades våfflor av lajvföreningen "Hugin och Munin Spel och Event", (med lajv menas levande rollspel) som hyr husen vid Lugnet.



Lugnetdagen i september då vi hade vandringar i området och också blev bjudna på våfflor av Lajvföreningen Hugin och Munin som hyr torpet av staden. På trappan sitter Alina Olestad och berättar för oss om föreningens verksamhet under en paus i våffelgräddandet.

I höstprogrammet ingick invigning av en ny **kulturminnesskylt** vid Åkeshovs före detta vattenkvarn, mjölnarstuga och smedstuga. Se mer information om skylten och området på [sidan xx](#) Vid invigningen serverades dricka och snacks och invigningen avslutades med en vandring i området. Året avslutades med **föredrag och visningar** av Västerledskyrkan i Äppelviken, kvinnokollektiv Elfvingegården i Alvik, och Åkeshov slott där Bromma hembygdsförenings lokal ligger på slottsvinden. Tack Märta Wichman för visning av Västerledskyrkan, Kerstin Cunelius för visning av Elfvingegården samt Arne Wennberg för guidning på slottet. Speciellt tack också till boende på Elfvingegården som ordnade med hemlagad soppa och smörgås från husets kök.

I vår- och höstprogrammen ingick åtta "**Öppet hus**" i lokalen på slottet, det vill säga tillfällen då föreningens medlemmar kan komma och ta del av föreningens omfattande arkiv av bilder, kartor, tavlor, litografier, böcker, berättelser med mera. Många av böckerna och litografierna går att köpa på "Öppet hus".

För att **föreningens arkiv för kartor, böcker och tavlor** med mera skall bli mer lättillgängligt för föreningens medlemmar har **arkivgruppen** arbetat med ommöblering så att det till exempel går lättare att komma åt alla kartor. Gruppen har också arbetat med digitalisering av register för kartor, tavlor och böcker.

Planärenden. Under året lämnade föreningen synpunkter på fem stadsplaneärenden till stadsbyggnadskontoret. Synpunkterna gällde planärenden i Riksby vid Linta gårdsväg, förtätning i Bromma Kyrka, rivning och nybyggnation i Mariehäll längs Ballstavägen, rivning av kontorsbyggnader och efterföljande bostadsbyggande vid Alviks strand. Slutligen ska Bromma församlings nedlagda kyrka Famnen i Åkeslund nära Brommaplan rivas för att tillsammans med ett intilliggande skogsparti ge plats för byggande av flerfamiljshus. Alla föreningens synpunkter finns att läsa på föreningens hemsida under rubriken Planärenden.

Under året har det bildats en grupp inom styrelsen under ledning av Bo Tengblad som framöver kommer att sätta sig in i nya planärenden för att kunna ge relevanta synpunkter baserade på hembygdsförenings intresseområden gällande kultur och natur.

Registrering av fornlämningar för ”Fornsök”. Nils Ringstedt, föreningens fornminnesansvarige, har under året vandrat runt i Brommas grönområden och funnit ej tidigare registrerade fornlämningar vid Kråsberget i Bromma Kyrka, Lugnet i Judarskogen, Svoldervägen i Norra Ängby samt Ålstensgravfältet. Vidare har platsen för Åkerlundstorpet hittats nära Gustav III väg snett mitt emot Olovslundsskolan. I samband med framtagandet av kulturminnesskylten som sattes upp vid Åkeshovs vattenkvarn har rester av själva vattenkvarnen, kvarnrännan och en dammvall anmälts till Länsstyrelsen men även grunden till Åkeshovs smedja, en statarstuga (kallad Lusasken) samt flera jordkällare som tillhört stugor i området. Sammanlagt tolv **skrivelser** har skickats till avdelningen för ”Investeringsstöd och kulturmiljö” på Länsstyrelsen för bedömning. De flesta av de anmälda fornlämningarna, husgrunderna, jordkällarna liksom hela kvarnområdet har godkänts av arkeologerna på Länsstyrelsen som sedan infört dessa gamla gravar och byggnadsgrunder i Riksantikvarieämbetets internetjänst ”Fornsök”. Se <https://app.raa.se/open/fornsok/>

Föreningen har tusentals pappers- och diabilder som digitaliserades för drygt tio år sedan. De digitala bilderna namngavs med stadsdelsområde och löpnummer. **Bildgruppen** har under året kommit långt med arbetet att datera bilderna samt koppla ihop pappersbildernas och diabildernas bildtexter med de digitaliserade bildernas filnamn. Conny Lindberg, som är sammankallande i bildgruppen, har skapat ett Google-konto för föreningen och fört över bilderna från en gammal dator till detta konto. Nya bilder läggs kontinuerligt till vårt arkiv. Medlemmar kan få hjälp att forska i arkivet i samband med ”Öppet hus”.

Petra Söderholm är ansvarig för föreningens **hemsida** och har i samarbete med Conny Lindberg bland annat kompletterat hemsidans Brommaboksdelen (ligger under rubriken ”Utgivning”) med en mycket bra och användbar sökfunktion. Nu kan man på ett helt annat sätt än tidigare söka artiklar i föreningens hela Brommaboksserie.

Föreningens **Facebooksida** har fått många nya följare de senaste två åren. I slutet av 2022 har sidan cirka 970 följare.

Antalet medlemmar var vid årets slut 1224 varav 311 familjemedlemmar. Detta är cirka 100 medlemmar fler än föregående år. De senaste 20 åren har antalet medlemmar varit mellan 1150 och 1200. Antalet medlemmar håller sig alltså ganska konstant över åren. Årets medlemsiffror samt ekonomirapporten är framtagen av föreningens nya kassör Petra Söderholm som efterträtt Arne Wennberg som innehåft denna post sedan 2009.

Styrelsen/ Inger Larsson